



Kaasmarkt



IJkgebouw



De Waag



TwentyoneWood



Meer dan alleen de kaasmarkt

Lekker nazomereren in Alkmaar

Romantische grachten, oude pakhuizen en een schat aan winkeladressen. Alkmaar is een wereldstad in pocketformaat!

Vanaf NS-station Alkmaar, en via de Bergerbrug, sta je binnen vijf minuten in de oude stad. Hier stuit je meteen op Saladebar Oogst, letterlijk en figuurlijk één van de lekkerste adressen van Alkmaar. De smakelijke salades, soepen en sappen worden er geserveerd in een aantrekkelijk interieur: fris, wit en licht. Iets verderop, in de schaduw van de Grote Sint Laurenskerk, staat Stedelijk Museum Alkmaar. De plek om de geschiedenis van de stad te beleven en de schilders van de Bergense School te ontdekken. Dit najaar maak je er bovendien kennis met misschien wel de bekendste kunstenaarsclan van Nederland, namelijk de familie Toorop.

Van kaas naar cocktails
Vanuit hier leidt de Langestraat, vol fijne winkels, in een rechte lijn naar de Mient, een schilderachtig stuk stad met historische gevels en overdekte vismarkt. Maar haast je niet, want juist door zijweggetjes te nemen, ontdek je de leukste adressen. Zeker uitkammen: de Koorstraat, Hoogstraat en Ritsevoort, met onder andere de mooie collectie herenkleding van TwentyoneWood. Op de Mient werden vroeger bootjes vol kaas uitgeladen en met karren naar het Waagplein vervoerd. Anno nu is het een geliefde plek voor borrel, bite of shoppessie. Bijvoorbeeld bij Living Roots, een lunchroom annex conceptstore met hebbertig makende sieraden en woonaccessoires.

Kadeterrassen
Achter de Mient loopt de Hekelstraat, een smal straatje met winkelschatten en culinaire hoogtepunten, zoals de biologische lunch van Soepp. Ook Fnidsen om de hoek is een aaneenschakeling van bijzondere stekjes. Neem Kowalski; in deze creatieve koffiobar vind je kunst en design gecombineerd en kun je neerstrijken op het kleine kadeterras met uitzicht op de iconische Waag. Voor de laatste straaltjes nazomerzon slenter je naar het Victoriepark waar het bij het IJkgebouw opperbest borrelen aan het water is. Voor de terugtocht richting de trein volg je simpelweg de Kanaalkade en de Spoorstraat. ●



win een weekendje Alkmaar

Maak kans op een weekendje Alkmaar voor twee personen. De winnaars slapen bij B&B SOEPP, waar comfort samengaat met een vrolijk vintage interieur. De Bed & Breakfast zit boven een toffe winkel met heerlijke soep. En dat in een van de leukste winkelstraten van Alkmaar! soepp.nl



Kans maken op een gratis weekendje Alkmaar? Ga naar: alkmaarprachtstad.nl/ns



Agenda

27 SEPTEMBER 2019 T/M 26 JANUARI 2020

t/m 27 september: Vrijdag is kaasdag, dan zie je de traditionele kaashandel met kaasdragers en het wegen op de Waag. Meer kaas? In de Waag zit het Hollands Kaasmuseum. alkmaarprachtstad.nl/kaasmarkt en kaasmuseum.nl

28 september: Alkmaar Shopping Night is de gezelligste manier om je herfstgarderobe aan te vullen. Het valt samen met Alkmaar Blues, dus volop muziek en shoppeluk. alkmaarprachtstad.nl



28 september t/m 26 januari 2020: Stedelijk Museum Alkmaar is een van de oudste musea van Nederland, maar huist in een hip, hedendaags pand. Op zaal zie je topstukken uit de Gouden Eeuw, prachtige werken van de Bergense School, lokale kunstnijverheid en hedendaagse kunst. Een must see, zeker wanneer De Toorop Dynastie opent, een tentoonstelling over drie kunstenaarsgeneraties. Allereerst Jan Toorop, een van de grondleggers van de Nederlandse moderne kunst, gevolgd door dochter Charley en kleinzoon Edgar Fernhout. stedelijkmuseumalkmaar.nl

28 september t/m 8 oktober: Met een week vol feest, festivals en theater viert Alkmaar de Victoriefeesten ter ere van het Alkmaars Ontzet. Ofwel de overwinning op de Spanjaarden van 1573. Victoriefeesten.nl

spoorvoordeel

● Een bezoek aan Stedelijk Museum Alkmaar is nu extra voordelig. Met **SPOOR krijg je 50% korting op een entreekaartje!**

Kijk in het voordeelboekje